

Oltid ievers...

## Hulste, Brugsesteenweg 54, 56 en 58

Het verhaal van Vital Masureel en Florence Blanckaert



Zicht op de herenwoning en de brouwerij van het echtpaar Vital Masureel en Florence Blanckaert  
Uit het fotoarchief van Roger Claerhout (\*)

### Vital Masureel

(° Hulste 1849 - † Hulste 1911)

Vital was het enig kind van Louis Masureel (°1811 - †1882) en Julie Valcke (°1809 - †1879). Julie was al 40 als ze beviel van Vital. Het jaar voordien kreeg ze al een zoon die slechts 4 dagen leefde. Louis en Julie waren welvarende pachters van een van de grootste boerderijen van Hulste: de hoeve die nu nog meestal 'hoeve Stragier' genoemd wordt naar de laatste uitbater en gelegen is in de Barzestraat 24.

### Florence Blanckaert

(°Hulste 1863 - † Hulste 1927)

Florence was enig kind van Augustus Blanckaert (1838-1896) en Victorina Laga (1841-1908). Zij woonden op Hulstedorp 20 - in het café Oud Gemeentehuis. Augustus was er meester biljartmaker en zij was de herbergierster.



De ouderlijke thuis van Vital Masureel in de Barzestraat 24 (eigen foto)



De ouderlijke thuis van Florence Blanckaert café Het Gemeentehuis met rechts café Den Arend

Op de boerderij in de Barzestraat hield vader Louis Masureel de touwtjes stevig in handen en er was veel personeel zodat Vital de kans niet had om de boerenstiel in de vingers te krijgen. Toen zijn vader Louis stierf in 1882 was het aan Vital – toen 33 – om onvoorbereid het landbouwbedrijf te leiden. Vijf jaar later, in 1887, trouwde Vital met de veertien jaar jongere Florence en kort erna verlieten ze de boerderij. Er kwamen nieuwe pachters op de hoeve: Petrus Debruyne en Virginie Lamprecht. Vital en Florence verhuisden naar de Brugsesteenweg, op de hoek met de Barzestraat, op de plek van de foto. Aanvankelijk was het nog een boerderij want zij hadden een belangrijk deel van het vee vanuit de ouderlijke hoeve meegenomen. Later kwam er een chicoreiast. De stallen waren toen op de hoek met de Barzestraat; die werden veel later omgebouwd tot woonhuis waar een tijd geleden Roger Desmet en Andrea Vanoverbeke de groentewinkel 'Het Doortje' uitbaatten. In het bevolkingsregister van 1891 staat Vital ingeschreven als 'handelaar in vette' (sic). Tien jaar later, in 1901, als brouwer-chicoreifabrikant want rond 1897 liet Vital een nieuwe grote brouwerij met mouterij bouwen en in 1903 werd de statige herenwoning gebouwd zoals we die nu zien op de foto. Er was zelfs een torentje, maar dat is er afgefallen tijdens de aardbeving van 1938. Het liedje duurde niet lang want in 1908 verkochten Vital en Florence hun aandeel.

Frits en Johan Masureel schrijven in hun familiekronek:

*'Vital en Florence hadden altijd een stel helpers rondom zich. Vanaf hun geboorte waren ze luxekinderen geweest. Het paste niet bij hen om zelf te werken. Vital reed rond met zijn Tilbury (red.: een lichte tweewielige koets) om bestellingen op te nemen of ging jagen met zijn zwarte hazewind. Ook het gemis aan controle speelde hen parten. Vital vertrouwde boekhouder Pierre Vandenbroucke die alles in handen had en zichzelf goed bediende.'*

Ze waren niet failliet maar verhuisden, samen met hun 3 kinderen (Gaston, Robert en Marcel), noodgedwongen naar het café Oud Gemeentehuis, de ouderlijke thuis van Florence. Na de dood van Vital in 1911 verhuisde Florence met haar 3 kinderen naar het café aan de andere kant van de Vlietestraat en werd herbergierster van café Den Arend. De brouwerij aan de Brugsesteenweg kreeg nog een doorstart: in 1909 werd er, onder leiding van ex-boekhouder Pierre Vandenbroucke een Samenwerkende Maatschappij opgericht onder de naam 'Brouwerij Sint-Hubrecht'. Maar, vermoedelijk door de oorlog, kwam hier ook spoedig een einde aan het verhaal. In 1931 kocht Manil Vanhoutte de doening. Hij was de vierde eigenaar op korte tijd.

Naast zijn bedrijvigheid in het vlas werd Manil ook wasserij-uitbater. In de zestiger jaren had de KSA in het herenhuis een kamer ter beschikking als heem. Na Manils dood in 2010, werd het geheel verkocht en het herenhuis en de brouwerij werden afgebroken. Enkel het hoekhuisje, waar vroeger de stallen waren, staat nog recht. Maar voor hoelang?



Op deze foto zie je aan de linkerkant van het herenhuis 2 voordeuren. Waar de rechtse deur zit, was er ten tijde van Vital een grote inrijpoort die later werd dichtgemetseld.



De 2 foto's hierboven: de huidige situatie (eigen foto en Google Streetview)

[SH]

© [www.hulste.info](http://www.hulste.info) - 2026

[disclaimer]

\*met dank aan Freddy Claerhout en Jacques Duvillier voor deze foto